

NIEUWSBRIEF

De maandelijkse nieuwsbrief van Stichting Groen Licht



Samen blijven bouwen!

Beste lezers,

Met veel plezier kondigen we aan dat John Bongarts zich als nieuw lid bij onze Raad van Toezicht heeft gevoegd. Hiermee is de Raad, die nu uit drie leden bestaat, compleet. We zijn verheugd om met deze versterking verder te kunnen bouwen aan de toekomst van Groenlicht. John's ervaring en expertise zullen een waardevolle bijdrage leveren aan ons team.

Het is op dit moment erg druk bij Groenlicht. We zien een sterke toename van het aantal mensen dat ons weet te vinden voor taallessen. Dit is natuurlijk een goed teken, maar het betekent ook dat het momenteel langer kan duren voordat een intakegesprek gepland kan worden en voordat taalvragers ingedeeld kunnen worden in een lesgroep. Hoewel we blij zijn met de toenemende vraag, willen we iedereen zo snel en goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Om die reden zijn we extra dankbaar dat we meerdere nieuwe taaldocenten hebben weten aan te trekken. Hun inzet stelt ons in staat om aan de groeiende vraag te voldoen en onze deelnemers de begeleiding te bieden die ze verdienen.

Hartelijk dank aan iedereen voor hun inzet en vertrouwen in Groenlicht. Samen blijven we werken aan een inclusieve toekomst!

Met vriendelijke groet,
Het team van Groenlicht

IN DIT NUMMER

**MEDEDELINGEN EN
VERZOEKEN**

**VOORSTELLEN VRIJWILLIGERS
EN SMOELNBOEK**

TIPS EN NIEUWE TOOLS

**TAALCAFÉS, TRAININGEN EN
AMBACHTENWERKPLAATS**



Mededelingen/ verzoeken



Herfstvakantie van 19-10-2024 t/m 27-10-2024



Smoelenboek

We hebben het voornemen om een "smoelenwand" van onze vrijwilligers te maken in de Zuidpilaar. Ook lijkt het ons leuk om op onze site te laten zien wie er allemaal bij ons als vrijwilliger aan de slag zijn. 😊

We willen deze portretfoto's met dezelfde achtergrond hebben. Dit doen we op de Zuidpilaar. Dus ben je in de Zuidpilaar en is er nog geen foto van jou gemaakt, geef het aan! Monique of Bart maken dan een mooie portretfoto van jou die pas, na goedkeuring van jezelf, gebruikt gaat worden 😊



Tips & nieuwe tools



1 Praatkaarten, deze staan/liggen in de vitrinekast op het portaal in de Zuidpilaar

Deze Flair is gemaakt samen met en voor Stichting Lezen en Schrijven. Is dus in "extra makkelijk lezen".

We hebben 10 exemplaren gekregen en ze liggen in de kast bij Monique op kantoor. Leuk voor klas, taalcafé en taalcoaching, 😊



2

NOV-keurmerk



Op 8 oktober 2024 zijn de NOV-Keurmerk vrijwilligers weer bij mekaar gekomen. Daar werd vanuit de werkgroepen de stand van zaken gepresenteerd en besproken. Deze werkgroepen hebben als aandachtgebied "veilige arbeidsomstandigheden" en het vrijwilligersbeleid.

Vanuit deze laatste werkgroep hebben al onze actieve vrijwilligers, via mail, het verzoek gekregen om, aan de hand van 5 vragen, te omschrijven wat hun rol is als vrijwilliger is en wat daarbij verwacht wordt etc. We hebben hier al een mooie input op gekregen maar ik roep alle vrijwilligers op, die nog geen input hebben geleverd, dit alsnog te doen. DANK alvast! 😊

Trots statement van Monique!

Aantal volgens op de socials (18-10-'24)

- LinkedIn: 583
- Instagram: 70
- Facebook: 819

En 127 actieve vrijwilligers voor onze stichting!



VERZOEK: Like onze pagina's op de socials zodat je ook via die kanalen op de hoogte kunt blijven van onze activiteiten



Bekijk ook ons [fimpje](#) op onze website!



Trainingen

Op 1, 8 en 15 november 2024 vindt de training Sociaal tolk weer plaats. Supertrots dat er weer nieuwe sociaal tolken opgeleid worden om "het veld in te gaan".



Op diezelfde data vindt ook de training "omgaan met administratie en financiën" plaats. Deze wordt voornamelijk gegeven aan anderstaligen die al geruime tijd in Venlo wonen maar de weg hierin nog niet zo goed gevonden hebben.

Wil je meer weten over deze of andere trainingen? Kijk op onze website of bel of loop binnen met/bij Monique Mooijman of Bart Kuntzelaers

Trainingen: Bekijk al ons aanbod en de [activiteitenkalender](#) op de website van Groen Licht!

Beeldkrant:

Na de zomervakantie zijn wij op de 1e etage van de Zuidpilaar met een beeldkrant gestart. Hierop is doorlopend ons aanbod te zien. Neem eens de de tijd om deze "slideshow" op je gemak te lezen c.q. aan je voorbij te laten komen en laat ons weten wat je ervan vindt of wat er verbeterd kan worden. Dank alvast.



Ambachtenwerkplaats

- Nieuwe data "glas in lood" 2025:
- 12, 19 en 26 februari 2025

€ 5,-



Mozaïek

*Stoeptegels mozaïeken
1 dag (max. 6 uur)
4 tot 8 personen*

€ 20,-



**Leren
broekriem
bewerken**

*Broekriem maken
6 dagen (2 uur)
4 tot 8 personen*

€ 20,-



**Glas in
lood**

*Raamhanger maken
3 dagen (max. 3 uur)
4 personen*

€ 2,50



**Mandela
tekenen**

*Basistechnieken
1 ochtend (2uur)
4 tot 8 personen*

Vrijwilligers voorstelrondje!

Belinda Groeneweg

- Vertel iets over jezelf.

Ik ben Belinda Groeneweg, geboren in Rotterdam, nog net 54 jaar, 4 kinderen, 2 meiden en 2 jongens. Ik doe veel en verschillende soorten vrijwilligerswerk, het is dankbaar en veelzijdig werk.

- Hoe ben je bij Groenlicht terecht gekomen?

Via een vriendin met eenzelfde achtergrond, die graag iedereen behalve Nederlands ook het plezier van lezen wilde geven. Zij vond dat ik de grammatica goed kon uitleggen.

- Hoe lang ben je inmiddels vrijwilliger?

In de lente van 2013 ben ik bij Groenlicht begonnen, toen nog in een klaslokaal van de Mikado basisschool in Blerick.

- Wat voor vrijwilligerswerk doe je bij Groenlicht en wat vind je er leuk aan?

In het begin hielp ik met mijn vriendin in de klas, daarna gingen we naar de 5sprong in Blerick. Daar gaf ik inmiddels les aan een klasje kwetsbare vrouwen die nog een alfabetiseringsgroepje vormden terwijl in de middag er Taalcafé was. Tijdens het lunchuur zijn we daar ook begonnen met "Eten met de Buren". Zo ontzettend leuk, we zijn ook op L1 geweest met onze keuken, en onze koks: uit Vietnam, Indonesië, Kosova en Turkije. Een mengelmoesje.

Vandaar gingen we naar het Muspelheim, midden in het hart van de wijk Vastenavondkamp.

Helaas is bij de verhuizing naar het gebouw van de voormalige school "het Palet" het multiculturele "Eten met de Buren" gestopt.

En jammer genoeg is mijn ochtendklasje ook gestopt.

Wel doen we 's middags nog met 3 vrijwilligers het Taalcafé.

- Als je mensen in jouw netwerk wilt enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk bij Groenlicht, wat zou je hen dan vertellen?

Nu zou ik iemand aanraden om te kijken of ze taalcoach kunnen en willen worden, dat is meer naar de eigen agenda te realiseren en ook makkelijker je eigen ideeën toe te passen EN naar wat de taalvrager vraagt. Het is 1 op 1 en je kunt ook het niveau van de taalvrager kiezen.

Maar een taalcafé begeleiden is en blijft leuk, alleen iets minder flexibel.

